

**AVON
TUUR
CLASSICS**

NO 18133

70 CENT
BELGIE
10FR

een bende rovers valt de
expres-trein aan...

DE TREINROOF

plus andere wild-west avonturen!

de
**LONE
RANGER**



MACHTIGE JUNGLE-AVONTUREN
van de wereldberoemde
Tarzan-schrijver
Edgar Rice Burroughs

KORAK

zoon
van
Tarzan



80 CENT

BELGIE 12 FRANK

in kleuren

verschijnt maandelijks
vraag ernaar bij uw lektuurverkoper

DE TREINROOF

In het kleine stationnetje, dat tevens dienst doet als telegraafkantoor, klinkt plotseling een SCHOT.....





Hij kan er nu elk ogenblik AANKOMEN.....!

Als we eenmaal BINNEN zijn, is 't opblazen van die safe kinderspel!



Weldra.....

Ja...daar komt-ie!

Maar als je 't MIJ vraagt is-ie NIET van plan hier te STOPPEN!



VERROEST...!
Daar gaat-ie!
Hij stuift hier zomaar voorbij!

Die ellendeling van een stationschef! Maar voor dit geintje zal-ie BOETEN....zowaar ik hier STA....!



Ooohh....

Op de PAARDEN! De trein moet KLIMMEN hier.... Mazzel... dan kunnen we 'm TOCH nog pikken! Schiet op!



Schoten nu
VLAKBIJ!

Ja, aan de ande-
re kant van de
heuvel! Voor-
uit, Zilver!



Intussen....

Nou, wat heb ik je
gezegd? Moet je 'm
zien KRUIPEN...!

Erop AF....
SCHIET OP!



Hebbes!

Naar de bagagewagen...
en hou je pistool bij
de hand!



Wat voor de
duivel...?!

Kalm, mister....en geen
domme dingen, hè? And-
ers kun je met deze trein
regelrecht naar HUIS....
maar dan DOOD!



Op 't stationnetje intussen....

....en ik trapte....de sleutel eraf....
maar misschien zijn ze....er toch nog
wel....OPGEKOMEN.....

Er is nog maar één manier om
die rovers tegen te houden....!



Verder langs de spoorlijn ligt een klein wisselstationnetje. Als 't me lukt die trein op een ZIJSPOOR te krijgen....



Minuten later.....

Wat een flauwe kul om dat ding op een zijspoor te zetten.... dan gaat-ie bijna dezelfde weg weer TERUG! Maar ja...ORDERS zijn nou eenmaal ORDERS, hè...?



Niet lang daarna wisselt de expres van spoor.... maar de treinrovers hebben 't veel te druk met het kraken van de SAFE.....



Intussen....

Jij denken wij eerder bij trein dan rovers kunnen WEGKOMEN...?

't Is in ieder geval te proberen, Tonto...! Als hij de wissel inderdaad omgegooid heeft, komt-ie HIERHEEN!



Ugh! Daar trein komen!

Als de weerlicht erop aken maar hopen dat die lui ons niet in de gaten krijgen!



BANDIETEN- BROER



„om vanavond die goudzending uit de Adobeville bank te halen.”
Kirk's hart klopte hem in de keel.... Dat was de COYOTE GANG!

Zijn eerste gedachte was er vandoor te gaan en de mensen in de stad te waarschuwen. Maar hij aarzelde.... zou zijn broer er ook bij zijn...?

't Was al gaan schemeren en de gezichten van de mannen waren overschaduwd. Kirk kon een kreet bijna niet inhouden toen hij een magere lange man zag staan met een rode halsdoek om.... Roy's lievelingskleur! Verdrietig kroop Kirk weg. Als hij de mensen in Adobeville waarschuwde, zouden ze de boeven beslist in een hinderlaag lokken en dan zou Roy ook gedood kunnen worden. Maar als Kirk ze niet waarschuwde, zouden andere mensen gewond en gedood kunnen worden....

Kirk kreunde besluiteloos! Waarom had zijn broer zich in hemelsnaam bij die bende aangesloten...? Hij had zijn vader op diens sterfbed toch beloofd, dat hij altijd een eerlijk leven zou leiden...?

Kirk zadelde het snelste paard en reed in halsbrekend tempo de weg af naar Adobeville! Hij wist dat hij de mensen daar moest waarschuwen, wat er ook met Roy, zijn bandietenbroer, zou gebeuren...!

Eenmaal in de stad rende hij wild het kantoor van de sheriff binnen en vertelde de sheriff wat de Coyote Gang van plan was.

„Geweldig, knul,” riep de sheriff. „We krijgen ze wel! Ik heb hier vijftientwintig geweren op hen wachten! Daar krijg je een beloning voor, Kirk!”

„Maar ik wil geen beloning,” mompelde Kirk. „Niet als ik daarmee mijn eigen broer de das om doe!” De sheriff keek hem verbaasd aan en Kirk bloosde.

„Ik heb 'm gezien.... hij hoort bij die bende!”

„Wat erg, kerel!” mompelde de sheriff. „maar ga maar met me mee, dan kun je met mijn geheime posse kennis maken! Ik heb in alle stilte een groep van vijftientwintig vrijwilligers op de been gekregen. Ik zeg „in alle stilte”, omdat ik niet wilde dat de Coyote Gang er iets van te weten zou komen en voorgoed hier zou verdwijnen.”

In een kamer achter het sheriff kantoor zaten grimmig uitziende kerels hun geweren klaar te maken....

„Ziezo... en vertel je nieuws nu maar eens aan mijn hoofd-assistent!” zei de sheriff.

Een lange man stapte op Kirk af....een man met een RODE HALSDOEK.... „Roy!” riep Kirk verbaasd uit.

„Je broer zou een goeie bandiet KUNNEN zijn,” grinnikte de sheriff. „maar toevallig is hij de aanvoerder van mijn vrijwilligers-korps!”

„Roy,” lachte Kirk gelukkig, „heb jij me er even mooi tussen genomen?!”

„Waar ga je heen, Roy?” vroeg de jonge Kirk Thompson aan zijn oudere broer, toen deze zijn paard zadelde.

„Hoelang blijf je dit keer weg?”

„Nieuwsgierig Aagje!” lachte Roy, terwijl hij zijn rode lievelingsdoek om zijn hals knoopte.

„Alleen maar een beetje rondzeuren! Een paar dagen maar.... Let jij maar goed op de boerderij, jong!”

Kirk bleef achter in een stofwolk toen Roy wegreed. Kirk was nu zeventien. Waarom behandelde zijn broer hem toch nog altijd als een klein kind? Waar ging hij de laatste maanden toch altijd zo stiekem naar toe?

Kirk was niet boos.... alleen maar heel erg bezorgd.

Hij huiverde even... en herinnerde zich dat Roy's 'reizen' waren begonnen even nadat de Coyote Gang hier de buurt weer onveilig begon te maken. Hoorde zijn broer misschien bij de bende vogelvrij?

Kirk deed zijn best om deze gedachte te verbannen, toen hij die avond naar de meest noordelijke weide ging om de melkkoeien bijeen te drijven. Plotseling hield hij zijn pas in, omdat hij achter het struikgewas gedempte stemmen hoorde. Hij duwde een paar takken opzij en zag op een open plek een twaalfstal mannen met hun paarden staan....

„Hier is het plan, jongens,” klonk een ruwe stem,

de Lone Ranger

DE POSTDUIF

Over de vlakte schalt de oorlogskreet van ZWARTE UIL.....



Maar de indiaanse stropers gaan op een aparte manier te werk. Hier beroven ze een expres-kantoor.....



...maar in een andere stad worden de huizen ongemoeid gelaten, en moet een BANK 't ontgelden!



Ophouden met schieten! We raken ze nu toch niet meer!

Wat bezielt die rode diavels toch opeens? Iemand moet ze hebben AANGE-ZET om expres-kantoren en banken te beroven!



'n Paar dagen later....

Kemo Sabay! Zij krijgers van Zwarte Uil!

Ze rijden op Silvertown af, Tonto! Als we onze paarden de vrije teugel geven, kunnen we die lui daar misschien nog WAARSCHUWEN! ZET 'M OP, ZILVER!



Zwarte Uil
heleboel DAP-
PEREN heb-
ben!

Dat WEET ik, Tonto.... en ze gaan
op een heel NIEUWE manier te
werk! Skalpen interesseren hun
niet meer! Ze hebben 't nu alleen
nog maar op GELD
voorzien!



Weldra...

Wel alle-
ma.....een
GEMAS-
KERDE!

Hou je pistool bij je, sheriff! Die
kun je straks BETER gebruiken....!
ZWARTE UIL en zijn mannen
komen hier op af!



Zwarte Uil!

Haal je wapens en
ga als de bliksem
mee naar de OOST-
grens!

Hé...wacht
's even, jij!
Wie zegt me
dat die vent ons
er niet TUSSEN
neemt...?



KIJK dan....!

....STOFWOLKEN! Dat moeten
heel wat ruiters ZIJN! Haal je
SCHIETIJZERS allemaal....en
'n beetje VLUIG!



Als Zwarte Uil het schijnbaar rustige stadje binnenstormt.....

JA.....NU!!
VUUUURRR
.....!!!





We hebben ze
MOOI onder
SCHOT!

Ja...dóór-
gaan met
schieten!



Kijk NOU 's... ze
TREKKEN TERUG!

Ze hebben er kennelijk
genoeg van!



En dat hebben we te dan-
ken aan die vent met dat MAS-
KER daar! Maar ik zou wel
's willen weten wie die indianen
hiertoe AANZET....!



Intussen.... op Fort Lancaster....

De krijgsraad heeft
sergeant Jeffers Bar-
net schuldig bevonden aan
slecht gedrag... ongehoorzaam-
heid en het slaan van een
meerdere!



Hij wordt uit zijn rang ONTHEVEN en
ONEERVOL ONTSLAGEN!



Weldra....

Ik moest
me nog even
bij u melden voor
ik wegging, kolonel
Emmet!

Inderdaad, Barnet! Je hebt
je rol fantastisch gespeeld!
Geen MENS zal aan de echt-
heid van deze hele affaire
TWIJFELEN! Een prachtige
dekmantel voor je GEHEIME
MISSIE!

Zwalk van café naar café.... Laat de hele wereld weten dat je de schurft aan me hebt....en aan het hele LEGER! Misschien dat die lui, die achter die indianen-overvallen zitten, dan wel kontakt met je opnemen!

En ALS dat gebeurt, kolonel....hoe laat ik 't u dan weten....?



Eén van onze gepensioneerde mensen heeft een farm aan de overzijde van de rivier! Hij is een onvervalste duivenmelker en ik heb 'm een paar POSTDUIVEN laten sturen!

Dan hoop ik dat ik u gauw goed bericht kan sturen, sir!



Een week lang spreekt Jeff Barnet in elk café zijn diepe haatgevoelens uit....

Ik zal die bunzing van een kolonel nog wel krijgen....WACHT MAAR! Mij uit 't LEGER gooien, hè...?

Nou...gelijk heb je!



Je denkt zeker dat ik FABELTJES sta te vertellen, hè? Maar voor mijn part vliegen die lui EN Fort Lancaster met een KLAP de LUCHT in!



Zeggus...waarom betaal JIJ m'n borrel, vriend?

Een aardigheidje, meer niet! M'n vrienden noemen me HANDY!



Nou...handig van pas kom je inderdaad, Handy! Ik was toevallig net bijna PLAT-ZAK!

Pech, vriend! Maar als je werkelijk de pest aan 't LEGER hebt en aan al die lui daar, dan weet ik nog wel iemand die je voor 'n paar karwetjes goed wil BETALEN!



Even later vertelt Tonto aan de Lone Ranger wat hij gehoord heeft...

Ja... ik heb al 's zo 't een en ander gehoord over die Barnett! Hij is oneervol uit het leger ontslagen! Ik kan me voorstellen dat de lui, die achter die indianen zitten, wel 's graag kennis met 'm maken! Hij weet precies hoe sterk 't leger is en wat ze van plan zijn! We moeten ze in de gaten houden!



In een verlaten mijnkeet vertelt Handy intussen wat hij van Barnett weet....

Maar HOE weten we dat-ie geen SPELLETJE met ons speelt...?

SPELLETJE? Luister jij 's even goed, Handy! Ik kom hier voor ZAKEN en als die Kane me niet vertrouwt.... dan zeg ik ADIOS!



Wacht nou even, Jeff! Kijk 's even, Kane... ik weet dat-ie uit het leger gesmeten is! Dacht je nou heus, dat-ie maar wat uit z'n nekhaar staat te kletsen?



Wat jullie hebben, kan me geen barst SCHELEN! Handy zei dat hier GELD te verdienen viel en een kans om 't die kolonel betaald te zetten...! Nou.... doen ■ ZAKEN of doen we dat NIET...?!

Okay, Barnett! Ik had het MIS! Vertel me dan nu maar 's hoeveel mannen er in Fort Lancaster gelegerd zijn en hoeveel in Fort Mills!



In elk tweehonderd!

En in de verspreide dorpen tussen de twee forten zitten ongeveer achthonderd roodhuiden! Ze staan klaar om zich samen te voegen! Als Zwarte Uil het fort eenmaal in handen heeft is de hele vallei van HEM!



Hij heeft al heel wat banken geld afhandig gemaakt en daarmee KOOP ik dan weer INLICHTINGEN! Hij wil tekeningen hebben van beide forten en dan valt hij ze aan.... EEN voor EEN! De geweren, geld en paarden zijn voor ONS als we ze HELPEN!

Wanneer BEGIN ik.... en wanneer JIJ met BETALEN, Kane?





Weldra... Hee...Barnet stopt bij die farm....!



Wat zullen we nou hebben...? Ik ben niet de ENIGE, die achter Barnet aan zit! Verroest....een GEMASKERDE!



De Lone Ranger en Tonto weten niet dat Handy hen gadeslaat....

Hier is één van de postduiven Barnet! Heb je je boodschap klaar....?

Nou en of, Weston! Dit zal de kolonel wel ALARMEREN, denk ik!



Ziezo! De boodschap zit aan z'n poot!



VLIEGEN, jongen! Je KENT de weg naar Fort Lancaster! Goeie reis!



Later.... Handy...
verroest,
kerel....wat heb JIJ
een haast, zeg!

Ik heb de kortste weg genomen, Kane! Die Barnet is inderdaad een smerige **BEDRIEGER!** Hij brengt die lui op Fort Lancaster per postduif op de hoogte!



'n **POSTDUIF!** Wacht 's.... Dat brengt me op een **IDEE!** Als Barnet in kontakt staat met het fort, dan kan ik 'm mooi gebruiken!

En er zat ook 'n **GEMASKERDE** en een indiaan achter 'm aan....of achter MIJ! Die mogen **OOK** wel goed in de gaten houden!



Even later....

Morgen! Hier zijn de tekeningen!

Mooi werk, Barnet! We zullen ze regelrecht naar Zwarte Uil brengen!



Welk fort gaat er 't eerst aan, Kane?

FORT MILLS, Barnet....zodra 't donker wordt! Blijf hier, Barnet, tot we terug zijn! Over een paar uur vertel ik je alle details wel!



Oké....ik wacht!

Kom **MEE**, lui...! **VORT!**



Dan.... Pas drie nog maar vertrokken zijn, Kemo Sabay....

Kijk, Tonto... Barnet gaat weg! Hij gaat weer die kant van de farm op! **KOM OP, OUWE JONGEN... L'OPEN!!!**



CONTINUED...



En.... Als de kolonel deze boodschap krijgt, kan hij meteen Fort Mills op de hoogte brengen! En als de commandant daar zijn troepen ten noorden van de Pecos brengt, dan moet hij Zwarte Uil kunnen INSLUITEN!



Weston.... jij weet hoe je een schotwond moet behandelen, hè? Dan laten we Barnet bij jou achter! Tonto en ik gaan achter die OVERLOPERS aan! KOM OP, ZILVER!

LOPEN, SCOUT!



Later.... Spoor van mijnkeet naar die vallei lopen, Kemo Sabay!

Oké...dan gaan we LOPEND verder, Tonto!



Heleboel VOETAFDRUK-
KEN! Paarden geen
SCHOENEN dragen!

Je hebt gelijk! Dan moeten de krijgers van Zwarte Uil zich in de vallei VER-
ZAMELEN!



Ugh! Mij gelijk hebben...!

Door m'n verrekijker kan ik zien dat ze door DRIE BLANKEN worden
aangevoerd! Als het leger nu niet GAUW toeslaat, overleven
het niet!



Maar dan valt vanuit het oosten de cavalerie van Fort Mills aan.....

**BLAM!
BANG!**



....en van de andere kant naderen troepen van Fort Lancaster.....



**AANVALLEN!
RAM OP ZE IN!**

**BANG!
BLAM!**



Terwijl de verraste dapperen VALLEN....

Kemo Sabay! Drie bleekgezichten
proberen te **ONTSNAPPEN!**



**Dan KOMEN
ze niet ver!**







de Brahma-stier



Wij zijn de grootste en meest gevaarlijke beesten in de rodeo-arena, namelijk de **BRAHMA STIEREN!** De berijders weten dat wij gemeen en taai zijn.... dus hebben wij geen reden om ze vriendelijk te behandelen als ze hun huid willen riskeren om ons klein te krijgen!



Ze kunnen ons nauwelijks berijden! Onze losse rug-huid kan van de ene naar de andere kant gerold worden. En dank zij dat hebben wij al heel wat berijders in het zand van de arena doen happen!



Maar er is iemand in de arena die konstant op onze zenuwen werkt.... de **RODEO-CLOWN!** Elke keer als we iemand van onze rug afgegooid hebben, maakt hij ons gek met z'n rare bokkesprongen!



Als de clown ons voldoende afleidt, vinden we het een machtig spelletje om de cowboy's over het hekwerk te jagen. En zolang er niemand gewond wordt, brult het publiek van plezier!



Bij onze rodeo zijn de regels zo dat de berijder acht seconden op ons moet blijven zitten, met alleen een touw om zich aan vast te houden. Als we eenmaal los zijn, mag hij zijn sporen gebruiken!



de Vecht-stier



Vreemd gekleurd en met lange poten, ben ik de stier voor een echt stierengevecht. Zodra mijn kooi opengaat, zet ik het op een lopen, terwijl ik word achtervolgd door een cowboy te paard. Vanuit het zadel springt hij op mijn nek en terwijl hij mijn kop omdraait, probeert hij me op de grond te krijgen.... plat op mijn zij!



Om me ervan te weerhouden dat ik kris-kras de arena doorren, rijdt er aan de andere kant ook iemand naast me, zijn compagnon.....



Dit stierengechten is alleen maar een kwestie van tijd. De winnaar wordt niet alleen beoordeeld op zijn snelheid, maar ook op zijn eerlijkheid en hoe hij me te pakken krijgt.



Een van de leukste geintjes is om plotseling IN te houden... net als de cowboy van zijn paard springt om me bij de horens te grijpen. Want dan wordt 't een misser!



Als je al vaak zo'n gevecht hebt meegemaakt, weet je dat als je je nek maar zo soepel mogelijk houdt, de vechter geen vat op je heeft! En dan ben je eigenlijk van weinig nut in zo'n rodeo!

DIEREN in de **ARENA**

Rodeo-ezel



Het nummer van de clown is altijd de leukste attractie en daar speel ik ook in mee als ezel. De nummers die wij ten beste geven, stellen eigenlijk weinig voor, maar in ieder geval daveren de arena dan wel van 'n vrolijk en spontaan gelach.



Iedereen weet dat een ezel vreselijk KOPPIG is, en daarom voeren we tijdens de voorstelling ook altijd een „KOPPIG-nummertje“ op!



En omdat de clown ook tijdens het stierrijden in de arena is, bindt hij me daar vlakbij ergens vast. Fijn, hoor.... want de kinderen geven me altijd wel wat te eten!



Natuurlijk ben ik erg veel samen met de andere dieren van de arena, maar mijn persoonlijkheid is heel anders. Ik zit altijd vol grapjes, maar de stieren en de paarden houden alleen maar van gevaar!



Mijn trainer is de rodeo-clown. Hij brengt heel veel tijd met me door om me nieuwe kunstjes te leren en me te verzorgen. Uiteindelijk zitten we allebei vol grapjes en daarom zijn we ook zulke goeie vrienden!



het Lasso-paard

11



Er is heel wat tijd voor nodig om me voor dit onderdeel van de rodeo te trainen..... het vangen van een kalf met een lasso, want daar ben ik voor. Ik ben eigenlijk net zo belangrijk als mijn berijder, want ik moet op een dusdanige manier bij het kalf zien te komen dat mijn baas zijn lasso kan werpen. En dat is niet makkelijk, hoor.... want het kalf krijgt altijd een behoorlijke voorsprong.



Mijn berijder rekent op mijn snelheid en snelle start. 't Komt bijna nooit voor dat ik hem in de steek laat, want ik ben net zo snel als een goed getraind renpaard.



Als het kalf eenmaal gevangen is, moet ik ervoor zorgen dat de lasso strak gespannen blijft, zodat het beest niet weg kan komen, voordat mijn berijder hem stevig bij de poten heeft gebonden.



En als de scheidsrechter met zijn rode vlag zwaait, betekent dat, dat het kalf gebonden is. En als dat maar snel genoeg gebeurt, hebben wij de wedstrijd gewonnen.



Wij zijn eigenlijk de elite dieren van de rodeo beesten-familie. De cowboys die ons berijden raken niet uitgepraat over onze verdiensten.....en FOUTEN!



het Zadel-paard



Wij, gezadelde paarden, worden gekozen omdat we groot, snel en sterk zijn. En daarom mag een van de beste rodeo-deelnemers uit het land mij berijden. Ik sta steeds klaar om te bokken en te stampen en mijn berijder zoveel mogelijk moeilijkheden te bezorgen. En dat is voor het publiek het mooiste, dat er bestaat.



Als ze een entreekaartje gekocht hebben, schrijven de cowboys meteen in op de grote geldprijs. Ze mogen allemaal proberen om in het zadel te blijven, maar denk eraan: ik bijt wild van me af!



Ik ben natuurlijk wel een beetje in het voordeel, want de cowboys moeten zich houden aan de regels van de rodeo en ik NIET...! Ik mag dus echt ALLES doen om hen van m'n rug af te krijgen!



Mijn berijder moet tien seconden op mijn rug zien te blijven. Hij moet zijn beide voeten in de stijgbeugels houden, één hand los en één hand aan 't zadel. En hij moet onophoudelijk zijn sporen gebruiken.



En ik moet eerlijk bekennen dat 't iemand ook wel 's een keer lukt om op m'n rug te blijven zitten. Maar denk vooral niet, dat ik dat erg vind, hoor.... want de volgende keer BETER!

RARE RODEO EVENEMENTEN

BUFFEL RIJDEN

Een van de krankzinnigste schouwspelen, die ooit in een rodeo-arena plaatsvonden was wel het rijden op...een WILDE BUFFEL!

In de tegenwoordige tijd wordt dit staaltje nauwelijks nog opgevoerd, maar er was een tijd-dat dit buffelrijden ontzettend populair was bij rodeo's in de westelijke staten.

Alleen een zorgeloze cowboy, die lak had aan het leven probeerde zo'n beest te berijden, want op een buffel met zijn lompe tijf is nauwelijks te rijden. 't Lag er trouwens ook maar net aan hoe zijn humeur was. Want als een buffel eenmaal besluit zijn gevallen berijder aan te vallen, dan brengen alle rodeo-clowns in de hele wereld hem daar beslist niet meer van af, en kon de cowboy alleen nog door puur geluk aan de scherpe horens van het aanvallende dier ontkomen.

Wegens het hoge aantal gewonden en het gebrek aan koelbloedige cowboys is dit onderdeel van de rodeo bijna overal komen te vervallen!



kleine beer

VUURPIJLEN



Later op de dag worden de tenten neergehaald....





Terwijl de zon langzaam maar zeker opkomt, begint
Kleine Beer aan zijn moeilijke klimpartij....



Eenmaal boven op de pas
aangekomen, maakt Kleine Beer een klein, rokeloos
vuur.....





De vlamrende vuurpijlen steken de droge bebossing aan en de wind doet de rest.....



NAAR DE VALLEI!

Maar daar zijn de CHEYENNES!

Beter ZIJ dan dit verschrikkelijke VUUR!



Kleine Beer heeft de Pawnees op ons afgestuurd! Kom.... laten we hem laten ZIEN dat we weten wat we met ze moeten doen!



He-elp me....

NAAR DE HEUVELS! RIJDEN!



Zodra het vuur helemaal UITGEBRAND is, ligt de weg door de pas voor ons OPEN!



GRAS! Méér dan genoeg om onze paarden weer STERK te maken! Sterk om een vluchtende buffel in te halen en veel te snel voor de Pawnees om ons te DURVEN aanvallen!

En als het vuur helemaal gedoofd is, verlaten de Cheyennes hun winterkamp en dalen af naar de malse laagvlakten.....

de Lone Ranger

HET ONGEWENSTE GEWEER









Draai voor de oplossing deze pagina om.....



Omdat de polsholster alleen maar voor de RECHTER poos was, betekende dat, dat degene die de Derringer had afgevuurd zijn LINKERHAND moest hebben gebruikt. En toen de LONE RANGER vroeg of alle mannen wilden DELEN.... zag hij dat er maar EEN

**MOT JE NOU SIEN
GOSSIEPIETJE
TJEETJE**

**...
ze zijn het in
dit geval eens**

**...
ZO'N
RARE
SNIJBOON
HEBBEN
ZE
NOG
NOOIT
GEZIEN
!**



METAMORFO **de STOFWISSELMAN**

**HIJ KAN 1000 EN 1 VORMEN
AANNEMEN EN BELEEFDT DAARBIJ
DE IDIOOTSTE AVONTUREN**

**verschijnt maandelijks
in de serie
SUPER COMICS**

70 CENT
Bfr 10



je ruikt
het
KRUIT
in

SHERIFF CLASSICS



**BIJ ELKE
CLASSICS-DEALER**

85
cent
—
12 Fr.